



Ter nagedachtenis aan

**JOHANNA HENDRIKA MARIA
EVERINK**

Zij werd geboren te Lonneker op 5 mei 1905. — Voorzien van het H. Sacrament der zieken is zij te Enschede overleden op 2 november 1981. Na de uitvaartmis in de parochiekerk te Glanerbrug op 6 november d.o.v. hebben wij haar lichaam te ruste gelegd op 't r.k.kerkhof aldaar.

Tante Jo heeft een allesbehalve gelukkige jeugd gehad. Dit was 'n duidelijke stempel gedrukt op haar verdere leven.

Zij was gevoelig voor geborgenheid in pastorie- en familiekring. Zij onderhield haar eigen relaties. Het afhankelijk zijn van anderen, de laatste jaren was een zwaar kruis in haar bestaan...misschien ook gevoeld als een herhaling van het begin.

Op Allerzielen is zij vrij plotseling gestorven.

Een troostrijk woord horen wij in de liturgie van deze dag:

„Als ons aardse huis, ons lichaam afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats bereid in Zijn Huis, om daar voorgoed te wonen.”

U alleen God weet, hoe zij in U geloofde en van U hield. Blijven wij haar gedenken in 't gebed. Laat ons bidden:

God, geef Uw toekomst en Uw trouw aan deze gestorven mens. Wij kunnen niet geloven dat haar leven vergeefs is voorbij gegaan; en dat alles wat zij voor de mensen heeft betekend, nu verloren is en voorbij. — Maar wij verenigen ons met het geloof, waarin zij zelf aan U heeft vastgehouden tot het einde toe, aan U, haar God en onze God Die voor ons leeft, ...vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

Dankend voor Uw liefdevolle aanwezigheid in haar leven en voor Uw meeleven bij haar sterven:

Fam. Everink