





Onzichtbaar

*een zucht is onzichtbaar
net als de wind
de nacht is onzichtbaar
als de dag begint
onzichtbaar zijn de dingen
die ik kwijt ben
die ik nooit meer vind
maar
met mijn ogen dicht
zie ik alles
wat mijn hoofd verzint*

In dankbare herinnering
aan mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Johanna Maria Henrica Bernadette Kortenbach – Everink An

Echtgenote van Paul Kortenbach

Zij werd geboren op 27 oktober 1930 te Lonneker en overleed op 2 augustus 2004 te Enschede.

An is de eerstgeborene in een gezin met vier kinderen. Op jonge leeftijd kreeg ze polio. Ondanks haar slechte gezichtsvermogen, was An een actief sportster.

Via haar broer leerde ze Paul kennen en trouwde met hem in 1958. In de daarop volgende jaren werden twee dochters en drie zonen geboren. Haar kinderen waren haar grote trots.

Wat An deed, deed ze met overgave: koken, kleding maken en het verzorgen van de bloemenzee op haar balkon. Krimi's kijken, puzzelen en trivianten waren haar favoriete hobby's.

Mam keek uit naar de vakanties in Denekamp met haar hele familie en genoot hier intens van. Als oma was ze dol op haar kleinkinderen. An hechtte veel waarde aan de jarenlange vriendschappen met haar vele vriendinnen.

Ondanks haar wisselende gezondheid bleef mam liefdevol, humoristisch, nuchter, attent, hartelijk, realistisch, wars van tierelantijntjes, eigentijds en zorgzaam.

Begin van het jaar verslechterde plotseling haar gezondheid. Ondanks de tegenslagen bleef mam naar de lichtpuntjes kijken. Haar omgeving wilde ze niet belasten met hetgeen ze doormaakte en klaagde niet. Wij zijn dankbaar voor de mooie en dierbare herinneringen aan mam en dragen haar ons verdere leven mee in ons hart.