



Ter godvruchtige gedachtenis aan ons
innig geliefd dochtertje en zusje

B E P P I E E V E R S

geboren te Enschede 23 Dec.
1941, overleden te Enschede op
24 Maart 1943 en de 27e d.o.v.
begraven op het R. K. Kerkhof.

Teder kindje, schuld'loos meisje
Waarom ging je van ons heen!
Waarom laat je in je lente
Ons in droefheid dus alleen?

Eenmaal was je onze vreugde
Liev'ling met je open ziel,
En nu treuren we op je grafje,
Daar je zoetheid ons ontviel.

Vader, Moeder en gij, zusjes,
Wilt niet treuren, weest verblijd,
'k Ben de speelgenoot der Eng'len,
'k Ben nu zalig voor altijd.

Op de wereld is 't vol van lijden,
Maar hier speel ik eeuwig blij.
'k Zal mijn Schepper voor u bidden,
Dan komt gij eenmaal ook bij mij.