



In dankbare herinnering aan

## **Gerhardus Jozef Evers**

Hij werd geboren te Lossler op 8 maart 1924.  
Na gesterkt te zijn door het H. Sacrament der  
Zieken is hij op 6 december 2002 overleden in  
Gerardus Majella te Denekamp.

Op 9 december hebben we afscheid genomen  
tijdens de Uitvaartviering in de H. Nicolaaskerk  
te Denekamp, waarna we hem ter ruste hebben  
gelegd op het parochieel kerkhof.

Voor uw blijken van belangstelling en medele-  
ven, die wij ondervonden na het overlijden van  
onze broer, zwager en oom zeggen wij u onze  
oprechte dank.

Familie Evers  
Neven en nichten

*We bestaan  
klein en nietig  
in een ruimte onmetelijk.*

*We leven  
op de aarde die ongevraagd  
geeft en neemt.*

*We zijn  
wie we zijn  
gaaf en beschadigd.*

*Op hoop van zegen  
en in goed vertrouwen  
ergens ooit  
geheel onszelf te worden  
in Vaders huis, thuis bij U.*