



Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.



Gedenk in uw gebeden

HENDRIKUS JOHANNES EVERS

echtgenoot van

Joanna Francisca Theresia Spijker

Hij werd geboren op 26 maart 1925 te Hengelo (O.) en de Heer riep hem plotseling terug op 25 januari 1983 te Hengelo (O.). Zijn lichaam, te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Hengelo (O.) op 28 januari d.a.v., wacht daar op zijn verrijzenis.

Als christenmensen zijn ook wij natuurlijk bedroefd en verdrietig om het plotseling heengaan van mijn lieve man, onze broer, zwager en oom, maar wij zijn niet zonder hoop en troost. Want wij weten, dat Christus heeft gezegd: „Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven hebben” en „Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven”.

Aan deze woorden hebben wij een houvast, nu wij afscheid moeten nemen van een man, die ons zo lief en dierbaar was, die heeft gezorgd en gewerkt tot hij werd afgekeurd. Gelukkig heeft hij daarna nog mogen genieten van zijn vrije tijd, van zijn bezigheden, die hij zelf kon kiezen, vooral ook van de natuur, waarin hij kon fietsen, wandelen en vissen.

Hij was opgewekt van aard, tevreden en dankbaar voor alles, wat je voor hem deed; van zijn kant stond hij voor iedereen klaar, was hij meelevend en bezorgd en wilde hij wel alles doen; niets was hem teveel.

Zijn ziekbed heeft hem overvallen en hij was niet toe aan een afscheid. Maar misschien is hem juist daardoor veel lijden en narigheid bespaard gebleven, zodat wij met berusting kunnen bidden: „Heer, uw wil geschiede”.

Jo, mijn lieve vrouw, bedankt voor de liefde, de zorg en de trouw, waarmee je mij meer dan 25 jaar hebt omringd. In de hemel blijf ik aan je denken.

Heer, geef hem de eeuwige rust - en het eeuwige licht verlichte hem; dat hij moge rusten in vrede. Amen.

Voor uw belangstelling betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze broer, zwager en oom, zeggen wij u onze oprechte dank.

J. F. T. Evers-Spijker
Fam. Evers
Fam. Spijker