

MIJN TAAK  
IS VOLBRACHT  
UW ONDERLINGE  
LIEFDE  
MOET BLIJVEN



Ter dankbare herinnering  
aan

**Henrica  
Berendina Evers**

echtgenote van  
**Everhardus Franciscus  
Antonius Vrooijink**

Moeder werd geboren op 22 oktober 1922. Op 14 november 1945 trad zij in het huwelijk te Tubbergen.

Zij was een wilskrachtige en ondernemende vrouw die het werk niet uit de weg ging. Haar leven was getekend door een bijzondere daadkrachtigheid. Zij heeft bergen werk verzet.

Haar interessesfeer beperkte zich niet tot het gezin alleen, maar haar belangstelling richtte zich naar mensen en dingen, dichtbij en verder af.

Het welzijn van het gezin, van kinderen en kleinkinderen stond haar voortdurend voor ogen. Zij was behulpzaam.

In juli 1976 werd zij door een hersenbloeding getroffen.

Buiten verwachting wist zij door haar wilskracht zich weer te herstellen. Maar zij merkte dat zij niet meer kon, zoals voorheen. Dat heeft zij moeilijk kunnen verwerken en is oorzaak geweest van een snellere slijtage.

Voorzien van het sacrament van de zieken ging zij in vrede van ons heen, kort na de dood van haar broer, op 12 maart 1982.

Op dinsdag 16 maart d.a.v. hebben wij tijdens de eucharistieviering afscheid van haar genomen en haar te rusten gelegd op het parochiële kerkhof van Reutum.

Moge zij, op voorspraak van moeder Maria, voor wie zij een bijzondere verering had, nu de rust vinden, waarnaar zij zocht.

---

Voor uw belangstelling en medeleven, welke wij van U mochten ondervinden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma, danken wij U oprecht.

**E. F. A. Vrooijink**  
kinderen en kleinkinderen

Reutum, 16 maart 1982  
Kerkstraat 103