





In liefdevolle herinnering aan

Herman Evers

Hij werd geboren op 29 januari 1932 te Denekamp en overleed op 4 oktober 2008.

Na de Uitvaartplechtigheid in de H. Nicolaaskerk te Denekamp op 9 oktober hebben we hem in besloten kring begraven op het R.K. kerkhof aldaar.

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u hartelijk.

Annie Evers - Rutenfrans
Kinderen en kleinkinderen

Je lag daar stil,

kon niets meer zeggen.

Je gedachten, verlangens,

of iets uitleggen.

Woorden voor je ze uit kon spreken

vervaagd.

Toch heb je nooit geklaagd.

Altijd geduldig, soms een traan,

van ontroering

of een herinnering ergens aan.

Pa..... het is goed zo.