



Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.

Ter nagedachtenis van

Lodewijk Evers

echtgenoot van

Rika Hermana Middelkamp

Hij werd geboren te Nijverdal op 13 juli 1900. Nog voorzien van de laatste sacramenten overleed hij geheel plotseling op 7 februari 1985 te Nijverdal. Wij hebben hem begraven op 12 februari op het R.K. Kerkhof te Nijverdal.

—

We zien hem nog zo voor ogen. Een levenslustig man. Vrolijk en vol plezier, een pias op feestjes, maar voor wie hem beter kende, ook een man, die o zo bezorgd kon wezen. Hij was soms zo bezorgd, dat hij er onder gebukt ging. Hij leefde intens met anderen mee, of het nu ging om vreugde of verdriet.

Het leven was niet altijd gemakkelijk voor hem: de beide wereldoorlogen maakte hij mee, drieenvijftig jaar werkte hij als wever op de KSW, soms waren er zorgen om de gezondheid van een van zijn kinderen. Maar het leerde hem dankbaarheid voor alle mooie en vreugdevolle dagen. En hij was zo gauw dankbaar, blij met die ene sigaar en dat stukje chocola voor moeder; „dan weet

ik, dat je aan me gedacht hebt” zei hij dan.

Op zijn achtenvijftigste trouwdag is hij begraven.

Het zijn mooie jaren geweest. Mooie huwelijksjaren, mooie jaren met de kinderen en later ook met de kleinkinderen. Jaren dat we samen mochten zijn. We zullen hem nu erg missen. Maar bij alle verdriet is er dankbaarheid.

Laten we voor hem bidden, dat hij gelukkig wordt in de handen van zijn hemelse Vader, want zo bad hij iedere dag voor ons geluk.

DANKBETUIGING

Hierbij betuigen wij u onze oprechte dank voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa.

Familie Evers