

A white cross is centered on a grey background. The cross is formed by a vertical bar and a horizontal bar. The bars have a slightly distressed, hand-painted appearance. Red thorns are attached to the cross: one at the top right end of the vertical bar, one at the top left end of the horizontal bar, one on the left side of the vertical bar, and one on the right side of the vertical bar. The thorns are sharp and have a reddish-brown color.

Wees
goed
voor
elkander

Ter dierbare nagedachtenis aan

MARIA GEERTRUIDA EVERS

echtgenote van

Bernardus Johannes Engelbertink

Zij werd geboren 28 mei 1922 te Denekamp. Voorzelen van het Sacrament van de zieken overleed zij 27 augustus 1975 in „Ziekenzorg“ te Enschede. Haar gestorven lichaam hebben wij 30 augustus 1975 te rusten gelegd in het parochieel kerkhof te Denekamp, waar het de blijde verrijzenis wacht.

Een leven vol diepe zorg en intense toewijding; dat is de eerste gedachte die bij ons allen opkomt nu wij terugdenken aan onze geliefde echtgenote, onze beminde dochter en familielid. Daarom ook zijn wij bedroefd nu zij in de kracht van haar leven van ons is heengegaan; wij hadden haar nog zo nodig, zo graag in onze familie en zij had zelf nog zo veel voor ons willen zijn en doen.

Wij zullen haar erg missen, nu zij door een veradellijke ziekte werd aangetast en afgebroken en de dood tenslotte 'n einde bracht in haar lijden. Naast ons verdriet mag er echter ook een dubbele troost zijn. Dat is de herinnering aan een lieve vrouw voor wie geen moeite teveel was om met name haar gehandicapte echtgenoot op te beuren en met haar levensmoed te steunen en te sterken; wat een kostbare herinnering die niemand ons kan ontnemen en waarin zij altijd bij óns zal voortleven. Maar er is nog méér; Wij weten uit rotsvast geloof dat onze geliefde en beminde Marie óók voortleeft bij God, ons aller Schepper en Vader. Van Hem gingen wij uit, naar hem keren wij terug. De nieuwe Mens, Jezus Christus is niet alleen maar een belofte, Hij is ook de garantie en de zekerheid dat wij door de dood verrijzen tot het eeuwig gelukkig leven bij God; de dood is geen einde, maar de doorgang naar de overkant van het graf dat wij achterlaten. In datzelfde geloof heeft zij intens geleefd en gewerkt en het mag haar nu al duidelijk zijn geworden, dat al onze hoop en verwachting volledig vervuld worden in Gods Hemel.

Mijn lieve man en dierbaren, ik ga jullie verlaten nu; weest hartelijk bedankt voor alle zorgen en hartelijkheid die ik zo rijkelijk van jullie mocht ervaren; moge de gelovige zekerheid van dat wij eens weer gelukkig samen zullen zijn in God jullie allen tot troost zijn. Vaart wel en tot wederziens.

Moeder Maria, help ons hier en breng ons later bij Jezus Uw Zoon.

Voor uw deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn beminde echtgenote, betuig ik U mijn hartelijke dank.

B. J. ENGELBERTINK

Denekamp, augustus 1975

Anjerstraat 16