



In liefdevolle herinnering

## Marie Wesselink – Evers

\* 13-01-1927 Albergen † 09-12-2015

Oons Ma

Ze is geboren op 13 januari 1927 op erve 'n Stam aan de Stamshoekweg. Al jong verloor ze haar moeder. Dat gemis heeft haar sterk gevormd, ze was zorgzaam, lief, behulpzaam en iemand die mensen bij elkaar bracht. Ze werkte hard, in haar ouderlijk huis, in de winkel bij de oales bakker en later aan de Peggenweg. Daar kwam ze als kind al om te spelen met de zussen van Pa. Een liefde bloeide op, onderbroken door zware oorlogsjaren en een driejarige afwezigheid van Pa in Indië. Op 11 mei 1955 trouwden ze en samen woonden ze meer dan 60 jaar aan de Peggenweg. 5 zonen en 3 dochters werden er geboren en liefdevol opgevoed. Hard werken, lange dagen, een kleine boerderij en een groot gezin. In latere jaren kreeg ze wat meer tijd voor hobby's. Ze borduurde en was enthousiast volksdanser. Fietsen met pa en genieten van de kleinkinderen die ze verwende.

De laatste jaren nam haar gezondheid langzaam af maar ze bleef altijd opgewekt en was blij met iedereen die op bezoek kwam. 'Neem een snoepje en kom nog eens terug' zei ze, wanneer het bezoek dan weer ging. Ze ging 2 dagen per week naar het Meulenbelt waar ze genoot en volop meedeed met de activiteiten. Begin december is haar gezondheid snel verslechterd en op 9 december is ze in ons bijzijn rustig ingeslapen. We zijn dankbaar voor haar leven en gunnen haar nu haar rust.

Wij bedanken u voor uw oprechte belangstelling en medeleven.

Pa Wesselink, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

December 2015