



Dankbaar gedenken wij

Marinus Evers

echtgenoot van Gerda van Schalkwijk

Hij werd geboren in Losser op 26 augustus 1928. Na een lange lijdensweg is hij, gesterkt door het Sacrament van de Zieken, in Oldenzaal thuis overleden op 1 september 1995. Biddend hebben wij afscheid van hem genomen in de basiliek van de H. Plechelmus op 6 september en hem daarna te rusten gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal.

Zoals Marinus heeft geleefd, zo is hij ook gestorven: bewust, maar in eenvoud en bescheidenheid. Hij hield niet van ophemelen of de loftrompet blazen. Daarom was het zijn wens dat ieder op eigen wijze zijn of haar persoonlijke herinneringen aan hem zou bewaren. Wel hoopte hij dat we allen als een laatste boodschap aan ons zouden bewaren, wat hij zelf als een geloofsgetuigenis heeft vastgelegd met de volgende woorden:

"Na een liefdevolle verpleging door mijn allertiefste vrouw, en met dank aan allen die mij zo gesteund hebben door hun aanwezigheid, wandel ik nu blij voor Gods aanschijn in het Land der levenden". (ps. 116,9)

Marinus, wij danken ook jou voor alles en rust nu welverdiend in vrede bij jouw en onze God.

Voor uw bliken van medeleven en belangstelling tijdens zijn ziekte en na het overlijden zeggen wij u hartelijk dank.

Gerda Evers-van Schalkwijk
en kinderen