



Voor uw medeleven, steun en belangstelling die wij bij het afscheid van mijn man en onze papa mochten ondervinden, zeggen wij u onze oprechte en hartelijke dank.

H. E. Evers-Smit
Anny en Grimo
Henny en Lida
Truus en Leo
Johan en Anita
Marianne en Gerard

Haaksbergen, april 1986

In dankbaarheid denken we terug aan
Mattheus Maria Evers
echtgenoot van
Hendrika Engelina Smit

Geboren te Lonneker 19 mei 1910. Overleden na voorzien van het H. Sacrament van de zieken op 21 april 1986, op dezelfde dag, 19 jaar na het overlijden van zijn moeder.

Na een zeer actief en sociaal bewogen leven is hij plotseling van ons heengegaan.

Door zijn eerlijke maar kritische opstelling ondervond hij veel waardering in zijn omgeving.

Ondanks het feit dat hij in zijn 43 jarig huwelijksleven een druk bestaan leidde, kwam zijn gezin altijd op de eerste plaats. Hij was een trouwe echtgenoot en een lieve begripvolle vader die een eigen manier van liefhebben had.

Nadat hij een grote tegenslag kreeg en zijn werk niet meer kon uitoefenen was hij vooral voor zijn vrouw een grote steun en toeverlaat.

Toen hij vier jaar geleden dacht dat zijn aardse taak volbracht was, vond hij een gesloten poort, omdat voor hem nog een taak weggelegd was in het Saalmerink.

Op voorspraak van Maria, die hij zo trouw heeft vereerd, zal hij ook nu niet in de steek gelaten worden.

Met vertrouwen geven we hem over in Gods hand.