



*Moeder
van smarten,
bid voor ons*



Dankbare herinnering aan
THEODORA EVERS

echtgenote van Johannes Harmannus van Ommen

Zij werd geboren te Erica 12 november 1902. Plotse-ling is zij in de Heer overleden te Coevorden op 10 december 1968. Haar lichaam hebben wij te rus-te gelegd op het katholieke kerkhof te Erica 14 dec. d.o.v.

Dood en leven zijn de keerzijden van het leven. Als een mens geboren wordt, is er blijdschap, maar als de harde wet van de dood komt, is er droefheid, omdat een geliefde mens van ons heenging. „Mensen, hun dagen zijn als het gras, zij bloeien als bloemen in het open veld. Dan waait de wind en zij zijn verdwenen.” (Psalm 103) Zo is het inderdaad. Toch mogen we ondanks alles geloven in het leven, dat blijft en over de grenzen van de dood heen zijn hoogste vervulling vindt in God. Jezus heeft ons immers gezegd: „Wie in Mij gelooft, wie probeert te leven zoals Ik, zal leven in eeuwigheid.” (Joh. 11 : 25) Dit moge ons sterken in deze moeilijke dagen. Bovenal willen zij dankbaar zijn voor alles wat zij voor ons heeft betekend. Iedereen die haar gekend heeft zal het beamen zij was een goede vrouw, opgeruimd van karakter altijd klaar om te helpen. Voor haar man en kinderen, was zij een liefdevolle vrouw en moeder. Zeer bezorgd was zij voor de gezondheid van haar man. Vooral het laatste jaar was zij wel eens neerslachtig hoewel de buitenstaander dit niet gauw merkte. Heeft zij misschien toch een voorgevoel gehad van haar naderend einde? Zij is nu heengegaan naar God op wie zij haar hoop had gesteld.

Lieve man en kinderen en allen die mij dierbaar waren. Er was niet veel tijd meer om afscheid te nemen. Onze liefde blijft. Dank voor al je liefde en zorgen. Zorg goed voor vader nu ik er niet meer ben.

Tot ziens bij ons aller Vader in de Hemel