





In dankbare herinnering aan

## **Toon Evers**

Hij werd geboren in Losser op 3 december 1920, en is overleden op 8 maart 2006 te Denekamp.

Op 11 maart hebben wij afscheid genomen tijdens de Uitvaartplechtigheid in de H.Nicolaaskerk te Denekamp, waarna we hem ter ruste hebben gelegd op het parochieel kerkhof.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, die wij ondervonden na het overlijden van onze broer, zwager en oom zeggen wij u onze oprechte dank.

Familie Evers  
Neven en nichten

Mia en Harry

*We bestaan  
klein en nietig  
in een ruimte onmetelijk.*

*We leven  
op de aarde die ongevraagd  
geeft en neemt.*

*We zijn  
wie we zijn  
gaaf en beschadigd.*

*Op hoop van zegen  
en in goed vertrouwen  
ergens ooit  
geheel onzelf te worden  
in Vaders huis, thuis bij U.*