



In dankbare herinnering aan

Johannes Everhardus Everts

echtgenoot van
Anna Olde Wolbers

Hij werd op 25 augustus 1909 in Doesburg geboren. Na een geduldig gedragen lijden is hij op 15 oktober overleden.

Na de uitvaart in de H. Lambertusbasiliek hebben we hem te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats in Hengelo.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die we mochten ondervinden tijdens ziekte en na het overlijden, willen wij u hartelijk bedanken.

Anna Everts - Olde Wolbers
Kinderen en kleinkinderen.

Een rijk en welbestede leven is ten einde; 61 jaar de steun en toeverlaat voor zijn vrouw Anna.

Hij bouwde samen met moeder een zaak op wat hard werken was.

Hij was een man van weinig woorden, maar met veel gevoel dat tot uitdrukking kwam in zijn liefde en zorgzaamheid voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Hij hield van gezelligheid, met z'n allen op zondagmorgen koffie drinken, en een pilsje met z'n zoons. Dit maakte van vader een gelukkig mens. Samen genoten ze lang van een goede gezondheid, gingen graag met de auto op reis. Auto rijden is altijd z'n hobby geweest.

De laatste maanden waren voor hem heel zwaar maar ondanks zijn ziekte hoorde je hem nooit klagen, was blij met ieder bezoekje en dankbaar dat z'n vrouw de hele dag bij hem aan het ziekbed zat.

We zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft.