





Ter herinnering aan

Annie Koelen - Exterkate

echtgenote van Herman Koelen

Geboren te Bomerbroek op 28 oktober 1928.
Overleden in het Medisch Spectrum Twente
te Enschede op 28 januari 1997.

Op 1 februari hebben we haar na een
gezongen Requiem in haar parochiekerk
te Zenderen te ruste gelegd op het
parochie kerkhof aldaar.

Ze is geboren op 28 oktober 1928 te
Bomerbroek. Thuis waren ze met 13 kinde-
ren, waarvan zij de oudste dochter was. Al op
jonge leeftijd nam zij samen met haar ouders
de zorg voor het grote gezin op zich. Nadat
ze vader had leren kennen zijn zij getrouwd
en aan de Almlosestraat 19 te Zenderen ko-
men wonen. Moeder kon er moeilijk wennen
want ze miste de drukte van een groot gezin.

Haar broers en zussen kwamen veel naar
haar toe en moeder voelde zich daarna snel
thuis in Zenderen.

Al snel in hun huwelijk diende zich ziekte aan,
iets wat als een rode draad door haar leven
liep. Tegenslagen zijn hun niet bespaard ge-
bleven, maar ze was een geboren optimist
met een sterk geloof in Maria.

Haar grootste zorg was niet haar gezondheid
maar haar zorg om Dianne, een zware last
viel van haar schouders toen ze zag dat
Dianne in de Elzenhoek haar thuis had ge-
vonden.

De vakanties in het Sauerland waren voor
moeder een onvergetelijke belevenis. Veel
steun ondervond ze van de vele bezoeken
van familieleden, haar kinderen en kleinkinde-
ren.

Haar grote steun en toeverlaat was vader, hij
stond dag en nacht voor haar klaar.

Ze heeft gevochten tot het einde toe maar nu
is de tijd gekomen dat ze zonder pijn in rust
kan leven bij God haar Vader en Schepper.

Voor Uw blijk van medeleven na het overlij-
den van mijn geliefde vrouw en onze moeder
en oma danken wij U oprecht.

H. Koelen
kinderen en kleinkinderen