



Hij voert mij naar wateren,
waar ik kan rusten.



Ter nagedachtenis aan

Frans Exterkate

* 30 juli 1947

† 2 april 1997

De begrafenis heeft plaatsgevonden op het R.K. kerkhof te Bentelo.

Licht, donker.

Zo zag het leven van Frans eruit.

Een donkere periode brak aan toen zijn vader op jonge leeftijd overleed. Frans was 8 jaar.

Hij heeft vanaf dat moment de leidende hand van vader gemist.

Zijn troost zocht hij in omgevingen waar liefde ontbrak.

Veel problemen voor hemzelf en zijn directe familie zijn vanaf dat moment ontstaan. Toen zijn moeder overleed verdween een belangrijke steunpilaar uit zijn leven.

De liefde voor haar heeft hij nooit kunnen uiten in woorden, hij deed dat met geschenken.

In goede dagen was Frans een opgewekt mens, die veel hield van zijn familie. Hij bezocht dan ook regelmatig het ouderlijk huis.

Rust vond hij in de natuur; hij had oog voor de kleine wonderen daarin. Het uitlopen van de natuur in het voorjaar en het nestelen van een vogel in zijn tuin. Zijn grootste hobby was zijn werk. Hij kon niet stilzitten. Feestdagen en vakanties waren voor hem een kwelling.

Hij oefende zijn werk met groot vakmanschap uit en vond het fijn als mensen over zijn werk tevreden waren.

Maar ook op zijn werk brak een donkere periode aan, toen Marinus overleed.

Zij waren een duo die wisten wat ze aan elkaar hadden.

Wij hopen dat Frans de rust die hij in de natuur kon vinden nu vindt op zijn laatste rustplaats.

Voor uw blijk van medeleven, ondervonden na het plotseling overlijden van mijn zoon, onze broer, zwager en oom, zeggen wij u onze oprechte dank.

Fam. Exterkate