





In dankbare herinnering aan

Johanna Engelina Olthof-Exterkate

weduwe van Herman Olthof

Zij werd geboren op 4 maart 1910 te Bentelo. Op 9 maart 2000 is zij rustig ingeslapen in verpleeghuis "St. Elisabeth" te Delden. In de afscheidsviering op maandag 13 maart hebben wij afscheid van haar genomen in de parochiekerk "Maria Onbevlekt Ontvangen" te Zenderen, waarna we haar te ruste hebben gelegd op het parochiekerkhof.

Moeder werd geboren te Bentelo en groeide op in een gezin met 11 kinderen. Aan haar onbezorgde jeugd kwam al vroeg een einde door het overlijden van haar vader. Zo moest ze al op zeer jonge leeftijd mede zorg dragen voor het grote gezin. Ondanks de moeilijke tijden volgde ze toch nog naai- en huishoudcursussen, voor die tijd heel vooruitstrevend.

Moeder trouwde met Herman Olthof op 23 augustus 1942 en ze gingen wonen op de boerderij in Azelo waar ze werd opgenomen in de familie Olthof, waar ze samen een eigen plek hebben gevonden. Vader en moeder kregen 6 kinderen die in liefde en geborgenheid mochten opgroeien. Het gezin was haar grote vreugde

waar ze zich met grote liefde aan wijdde, maar waar ook plaats was voor ons oma en opa.

Ook later toen wij onze eigen plek gingen zoeken, bleef moeder het middelpunt van het gezin.

Graag kwamen we thuis en voor de kleinkinderen was ze een allerliefste oma.

Moeder was een gelovige vrouw met een grote voorliefde voor Maria.

Ze hield van Gods schepping en was vaak te vinden in de tuin tussen de bloemen of al fietsend door het Twickeler bos.

De laatste jaren woonde moeder in het verpleeghuis "St. Elisabeth" te Delden, omringd door liefde en zorg werd het voor haar een thuis.

Haar 90ste verjaardag hebben we gevierd met allen die haar dierbaar waren, niet wetend dat dit tevens een afscheid zou zijn.

Op vaders verjaardag is ze van ons heengegaan. In liefde en dankbaarheid denken wij aan haar terug en hopen dat haar geest in ons en onze kinderen mag blijven voortleven, samen met de vele mooie herinneringen aan haar.

Moeder, rust in vrede.

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u hartelijk.

Familie Olthof