



Ter dankbare herinnering aan

Albertus Jozef Eysink

echtgenoot van

Berendina Johanna Witbreuk

eerder weduwnaar van

Catharina Gerharda Laarveld

Albert werd geboren op 3 maart 1922 te Haaksbergen.

Hij is thuis overleden op 21 mei 1997 in Haaksbergen.

Na de uitvaartmis op 26 mei 1997 hebben wij hem ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof "Het Waarveld".

Albert was een lieve en eenvoudige man. Hij hield van de kleine dingen van het leven. Maar bijzonder zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen hadden de belangrijkste plek in zijn hart. Zij waren alles voor hem.

Zichtbaar genoot hij vooral van zijn kleinkinderen.

Naast zijn harde werken kon hij voldoening vinden in zijn hobby's. De natuur, vogels, voetballen en het werken op het land waren de dingen waarvan hij ook genoot.

Als een diepgelovig mens heeft Albert veel steun gehad van het gebed en zijn godsdienstig leven.

Hij klaagde nooit en ondanks zijn ziekte was hij toch altijd tevreden.

Zijn liefste wens was om tot het einde toe thuis te kunnen blijven en ook daar te mogen sterven. Wij zijn er heel dankbaar voor dat wij het hebben kunnen volbrengen.

Albert zei op het einde: "Wij hebben een mooi leven gehad".

Voor alle bliken van belangstelling na het overlijden van Albert zeggen wij u oprecht dank.

Fam. Eysink