



*Toon mij Heer Uw wegen,
en leer mij
Uw paden kennen.*



Ter herinnering aan
BERNARDUS JOHANNES EYSINK.

Hij werd geboren te Rietmolen, 24 april 1913.

Na gesterkt te zijn door het Sacrament van de Ziekenzalving is hij 11 juli 1980 in de Heer overleden. Wij hebben zijn lichaam te ruste gelegd op het Parochiekerkhof te Rietmolen, 15 juli 1980, waar het de Verrijzenis in Christus wacht.

Een zwerver keert terug naar het Vaderhuis, zo zou je dit sterven van Bernard willen typeren. Want ofschoon hij geboren en getogen is in Rietmolen, heeft hij met zijn fiets heel wat afgezworven. Een eenzaam mens, rusteloos, maar gelukkig in de vrije natuur, los van alle conventie.

Was hij anders dan wij, of zijn wij anders geworden en bleef hij dezelfde, omdat hij niet meedeed met onze moderne tijd, waarvan hij de kwalen wel kende.

Bij de dood van Bernard willen we ons de woorden van Dom Helder Camara in gedachte brengen :

Oprechtheid begint pas
wanneer men weet heeft van
het geheim van de menselijke zwakheid.

Wanneer men weet
dat de barmhartigheid van God
goed reden heeft om ons eeuwig
wankel te willen.

Wanneer men vrede heeft
met de povere staat van schepsel
dat uit stof genomen
en van stof gevormd
tot stof zal weerkeren.

Dan
beginnen de maskers te vallen,
heeft alle comédie geen zin meer
omdat men eindelijk
zwak kan zijn met de zwakken
schepsel met de schepselen.

Voor Uw blijken van belangstelling bij
het sterven en de begrafenis van onze
broer en oom, willen wij U gaarne en
oprecht dankzeggen.

Familie NOORDINK.

RIETMOLEN, juli 1980.