

Ἡ ἀνάστασις



Een dankbare herinnering aan

ZUSTER BERNARDA

Hendrika Berendina Eysink

Geboren 12 juni 1911 te Rietmolen.

Ingetreden in de Kongregatie van de Zusters van Julie Postel op 2 februari 1943.

Geprofest op 7 september 1944 te Boxmeer.

Overleden te Groenlo op 24 maart 1994.

Op 29 maart hebben we haar te ruste gelegd op ons kloosterkerkhof te Boxmeer.

”Zalig zij die geloofd heeft, wat haar vanwege de Heer gezegd is” Luc. 1,25.

Dit woord, allereerst bedoeld voor Maria, komt ons in de gedachte bij het heengaan van Zuster Bernarda. Ook zij heeft geloofd en gebonden door haar geloften, heeft zij zich vanuit dat geloof, vanuit dat vertrouwen ter beschikking gesteld van de Heer binnen de kloostergemeenschap van Julie Postel.

Niet alleen dat haar levenshouding haar op Maria deed gelijken, maar ook vanuit dit geloof in haar dienstbaarheid voor de Heer, welke zich heeft vertaald in het ter beschikking stellen van de medemensen.

Dit heeft zij voornamelijk gedaan in de huishoudelijke zorg voor de zieken in het ziekenhuis in Groenlo.

Dit was geen werk waarover men nog na zou praten, het viel niet op. Met een grote mate van opgeruimdheid deed zij vanuit haar religieuze houding haar werk als vanzelfsprekend.

In die zin was zij ook een zuster die handelde in de geest van haar stichteres. Het proces van haar geestelijk leven is voor ieder ander het geheim tussen deze religieuze en God.

Maar toch waren enkele karaktertrekken wel in haar aanwijsbaar.

Zij was een blijde spontane mens, schalks op zijn tijd, waarbij ze de ander wel kritisch bekeek.

Deze geesteshouding heeft haar ook de kracht gegeven haar kruis met Jezus en Maria te dragen. Ook dit kruis is haar immers niet bespaard gebleven naar het lichaam, maar zeker ook naar de geest.

Inderdaad zo mogen wij verwachten dat in haar tot vervulling zal komen wat haar voorgezegd is door Jezus. Wie zijn leven wil winnen zal het eerst moeten verliezen. Temeer mogen wij daarop vertrouwen vanwege haar grote toewijding aan Maria, in het bijzonder van Banneux, naar wie zij ieder jaar op bedevaart ging.

Beste medezusters en familieleden houden wij dit beeld in onze herinnering, dan zal zij na haar dood nog een voortdurende inspiratiebron kunnen zijn. Dit vragen wij heel bijzonder op voorspraak van Maria van Banneux.

Maria van Banneux, bidt voor haar !

Onze hartelijke dank voor uw medeleven en belangstelling bij het overlijden van Zuster Bernarda Eysink.

Zusters van Julie Postel
Familie Eysink