



In liefdevolle herinnering aan

Margaretha Aleida Eyssink

Geboren op 29 juni 1923 te Hengelo
Overleden 16 december 2013 te Hengelo

Weduwe van Gerardus Franciscus Eyssink

Op 20 december 2013 vond de crematie plaats
in het crematorium te Usselo

Wij hebben afscheid moeten nemen van een lieve vrouw met een groot hart. Voor haar zelf had ze niet veel nodig. Ze vond haar geluk in kleine, eenvoudige dingen. Ze leefde altijd naar de leuke gebeurtenissen toe als ze hier omringd was door haar kinderen en (achter) kleinkinderen.

Vele gelukkige jaren heeft ze met haar man gedeeld. In deze jaren zijn er veel vakanties doorgebracht in Ootmarsum en Willingen. Tijdens deze vakanties werd er veel samen gefietst en gewandeld. Te midden van natuur en gezelligheid voelde zij zich op haar best. Verdrietige tijden heeft ze gekend toen ze al veel te vroeg afscheid heeft moeten nemen van haar zo geliefde man. Toch is het haar nadien gelukt

haar eigen leven weer op te pakken. In 2001 heeft ze ervoor gekozen dichter bij haar dochter en kleinkinderen te gaan wonen. Dit heeft haar tot het laatst toe veel voldoening geschonken. In 2012 heeft ze zelfs nog overgrootoma mogen worden. Ze volgde nauwlettend alle kleine stapjes van haar achterkleindochter. Aan een ieder die het horen wilde vertelde ze hoe trots ze was. Zelfs op hogere leeftijd bleef mam altijd zeer nauwlettend het nieuws volgen en ook voetbal was een van haar favorieten. Deze laatste passie mocht ze graag met haar kleinzoon delen. Tenslotte waren lekker eten en lezen een geliefde tijdsbesteding waar dan ook vele uurtjes in gingen zitten. Wij herinneren haar als een bescheiden en sterke persoonlijkheid die altijd klaar stond voor haar familie.

Dankbaar zijn we voor de warme belangstelling en geborgenheid die zij ons altijd geschonken heeft.

Mam, bedankt voor alles.
Je was een vrouw, moeder, oma en overgrootoma om nooit te vergeten.

Rita
Robin
Leon en Marieke
Lise

Denekamp, 20 december 2013