



Dankbaar gedenken wij

Agatha van Bergen - van Eden

echtgenote van Petrus van Bergen

Agatha werd geboren op 19 juli 1917 te Loosduinen. Ze overleed op 1 juni 1995 te Hengelo Ov. We waren samen met haar voor de uitvaartdienst op 6 juni in de St. Lambertuskerk, waarbij ook haar bijzondere verering voor de H.Maria een plaats kreeg.

Mijn lieve Agaath, onze lieve ma en oma, heeft na een zorgzaam leven, gevolgd door een langdurig ziekbed, nu haar welverdiende rust gevonden. Eenieder die haar kende was het er mee eens dat er vanwege haar wilskracht een "gouden" medaille boven haar bed gehangen was. Het "je bent geweldig" op die medaille was helemaal van toepassing op haar. Dit gezien de moed, die ze telkens weer opbrengen kon om wéér zo'n crisis, als gevolg van haar suikerziekte, te moeten overwinnen in het ziekenhuis. Omdat ze hield van haar gezellige huis en haar tuin en bovenal van haar man, had ze al vaker gezegd: "Als ik maar niet in een verpleeghuis kom." Dat ze

ondanks de geweldige zorg van haar man en de hulp van met name haar dochters hier noodgedwongen toch kwam, accepteerde ze dit ook weer moedig. In plaats van te klagen zei ze de mooiste kamer van het Borsthuis te hebben.

Genoemde moed vond bij ma z'n oorsprong in het geloof. "Ik praat veel met Hem" liet ze tijdens haar laatste dagen ons nog weer weten. Daarom waren we met haar zo blij dat ze op 30 mei nog deels bewust meemaakte dat haar het Sacrament der Zieken werd toegediend. "Niet uit te drukken zo fijn" noemde ze het, dat ze dit samen met haar man en kinderen had kunnen beleven.

Heel passend bij het contact wat ze met haar hadden, was het dat haar kinderen, na haar overlijden, met z'n vieren haar de laatste verzorging konden geven.

Lieve ma, we zullen U missen en je nooit vergeten.

Uw moed zal voor ons een blijvende inspiratie zijn.

We danken u hartelijk voor uw blijken van medeleven.

Pieter van Bergen
en kinderen.