



†

Ter dankbare herinnering aan

**TEUNIS EDING**

geboren 11 juli 1893 te Borger, getrouwd 8 februari 1921 met Bernardina Geerdink, overleden 19 oktober 1976 te Eibergen.

„De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken”

Geheel zijn leven was hij een voorbeeld van rechtvaardigheid en trouw.

Rechtvaardig tegenover zijn eigen kinderen, en tegenover anderen. Trouw aan zijn echtgenote en trouw aan een eens gegeven woord.

Rechtvaardig en trouw ook in zijn ambtelijke loopbaan en in zijn dienst aan de kerk.

Genoten heeft hij van het leven, dat God hem lange jaren schonk.

God zal hem, naar onze vaste overtuiging rijkelijk belonen voor zijn aan ons gegeven voorbeeld en voor dit welbestede leven op aarde.

Moeder zij tot troost, dat dit afscheid maar kort zal zijn.

Het eeuwige leven wacht op ons.

Bij deze willen wij u hartelijk danken voor de betoonde belangstelling na het overlijden van mijn geliefde man en onze zorgzame vader.

Fam. Eding

Eibergen, oktober 1976