



Blijven we in ons gebed aan Gods goedheid
aanbevelen

JAN WILLEM TEN EEKELDER

echtgenoot van

GERARDA JOHANNA MARIA HEMMELDER

Hij werd geboren te Lichtenvoorde op 6 febr. 1880. Het lange leven, dat God hem schonk, heeft hij gemaakt tot een welbesteed leven. Met een ware godsvrucht diende hij de Heer. Graag was hij in de kerk en door zijn dienst als Erewacht werkte hij mee, om ook voor de anderen de eredienst tot een vreugde te maken. Altijd was hij bezorgd voor zijn echtgenote, met wie hij 44 jaar in trouwe liefde mocht samenzijn. Met een groot geduld was hij in zijn zaak de klanten behulpzaam. Door de Middenstandsvereniging, die hij oprichtte, trachtte hij ook voor anderen dienstbaar te zijn. Door dit drukke leven van actief-zijn voor God en de medemenschen, waren zijn krachten uitgeput. De laatste jaren van leven bracht hij dan ook door in rust en stilte, samen met zijn vrouw, die hem vol liefde verzorgde. Langzaam gingen zijn krachten achteruit. Gesterkt door de sacramenten der Kerk en biddend tot de H. Jozef, de patroon der stervenden, is hij in alle rust overleden te Delden op 12 mei 1969. Op 17 mei d.a.v. hebben we hem te rusten gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo (O).

Voor Uw blijk van deelneming betoond bij het
overlijden van mijn lieve man

JAN WILLEM TEN EEKELDER

zeg ik U oprecht dank.

G. J. M. TEN EEKELDER-Hemmelder

Hengelo (O), mei 1969

Backenhagenlaan 42

Goede God, wij geloven, dat Gij door Uw Zoon
Jezus de dood hebt overwonnen; wij bidden U
voor Uw dienaar Jan Willem, die leefde van
uit dit geloof. Doe hem nu delen in Uw leven
tot in alle eeuwigheid.