



IN MEMORIAM

Bid voor de ziel van zaliger
DEN WELEDEL GESTRENGEN HEER
**FREDERICUS ADRIANUS
VAN EEKĒLEN**

in leven Notaris te Winterswijk

*Lid van het R. K. Parochiaal Kerkbestuur
v. d. H. Jacobus. Lid v. d. Voogdijraad*

ECHTGENOOT VAN VROUWE

J. A. P. A. van Basten Batenburg

*geboren te Breda 25 April 1855, na het
ontvangen der H. Sacramenten, overleden
te Winterswijk den 16 Jan. 1929 en den
19den d. a. v. op het R. K. Kerkhof
aldaar begraven.*

Hij heeft den goeden strijd gestreden en het geloof bewaard. Zijn leven was een leven van arbeidzaamheid, daarom heeft God hem ook in zijn arbeid gezegend, terwijl hij voor het huis des Heeren vele goede diensten heeft bewezen. Hij was een goede Echtgenoot en Vader en in hem verliezen de jongeren een voorbeeld en steun. (H. Ambros)

Geliefde Echtgenoot en dierbare Kinderen, wat uwe droefheid moet verzachten is de zekere overtuiging, dat wij ons in 't gelukkige vaderland zullen weerzien.

In 't bijzonder smeeik ik U, mijne Kinderen met aandrang, leeft zoo, dat gij de moeiten niet verijdelst, die ik had om U te bewaren. Luistert met liefde naar de stem uwer goede Moeder, daar gij mijne stem niet meer zult vernemen. Bidt voor mij. *Mijn Jesus, barmhartigheid*