

Op den avond van 13 Nov. is, tengevolge van een tragisch ongeval, voorzien van het H. Oliesel, plotseling gestorven

Hermanus Johannes Eekers,

geboren te Delden 5 Mei 1915 en aldaar overleden 13 Nov. 1931 en den 17den d.a.v. begraven op het R. K. Kerkhof.

Ten Paradijze geliden u de Engelen; de martelaren ontyangen u bij uwe aankomst en voeren u de heilige stad Jeruzalem binnen; het koor der Engelen ontyangen u, en met den armen Lazarus zij uwe rust in eenwigh id.

Hij was een eenvoudige en godsdienstige jongen, daarom was hij bemind bij God en bij de menschen. Dit is dan ook de troost bij dit tragisch sterven dat hij, die goed geleefd heeft, niet slecht sterft. De plotselinge dood is niet te vreezen, maar het onvoorbereid sterven.

In bij dit doodsbed wordt weer bewaardheid het woord: „de grijsaards moeten sterven — maar de jongeren kunnen ieder oogenblik sterven”. 't is zeker dat de dood de jongeren overal bedreigt. Voor iedereen staat het vast, dat hij moet sterven; maar niemand weet hoe of waar of wanneer.

Dierbare vader, broers en zusters, pleegouders en vrienden, hebt dank voor uwe zorgen en liefde: vergeet en vergeeft mijne fouten en bidt veel voor mij, ik zal U dankbaar gedenken in den hemel en voor u bidden.

Zoet Hart van Jesus, wees mijn liefde.

300 dagen afl.