

Een dankbare herinnering aan

**Ida Jetse Lemaire-Eekhout**

Zij werd geboren in Sendang  
25 november 1925.

Haar gezondheid was het laatste jaar  
snel achteruitgegaan, maar toch is zij vrij  
plotseling van ons heengegaan.  
Zij ontving het H. Oliesel en werd op het  
kerkhof van de H. Maria Geboortekerk  
te Losser begraven op 30 juni 2004.

Voor de blijken van medeleven en  
belangstelling, betoond na het overlijden  
van onze moeder, grootmoeder en  
overgrootmoeder, betuigen wij u onze  
oprechte dank.

Kinderen  
Kleinkinderen  
Achterkleinkinderen

*Herinner mij  
niet in sombere dagen.*

*Herinner mij  
in de smalende zon.*

*Herinner mij  
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*