

GEDENK IN UWE GEBEDEN
DE ZIEL VAN ZALIGER

den Heer

BERNARDUS EEKMAN,

Med. Chir. Art. et Obst. Doctor.

Weduwnaar van Mevrouw

JOHANNA ANTONIA MEIJER,

geboren te DENEKAMP, den 24 Maart 1808, sedert
1836 Med. Doctor te ENSCHEDÉ, aldaar overle-
den na voorzien te zijn van de H.H. Sacra-
menten der stervenden den 1 Juli 1886, en
begraven den 5 daaraanvolgende op
het R. K. Kerkhof aldaar.

Hoe groot is de macht uwer zoetheid, o Heer! die
Gij hebt weggelegd voor hen, die U vrezen; die Gij
bereid hebt voor hen die op U hopen. Ps. XXX. 20.

Welaan dan mijne kinderen! weest in niets bezorgd!
maar laat in alles door het gebed en de smeking,
met dankzegging uwe wenschen bekend worden bij
God, en de vrede Gods die alle begrip te boven gaat,
beware Uwe harten en uw verstand in Christus Jesus.
Phil. IV. 6. 3.

En helpt mij door uwe gebeden tot God.

Rom. XV. 30.

Maar gij mijn zoon, wees niet bezorgd aangaande
mijn lichaam, het eenige wat ik van u vraag is dit:
dat gij mijner aan het altaar indachtig zijt, waar gij
u ook bevindt.

H. Monica.

De engel, die mij van alle kwaad verlost heeft,
zegen deze (mijne) kinderen.

GENADIGE JESUS, GEEF HEM DE EEUWIGE
RUST.

ONZE VADER. — WEES GEGROET.

R. I. P.