



Ter herinnering aan
Saskia van Eert

Geboren op 8 juni 1973 te Geldrop en aldaar na een noodlottig ongeval overleden op 17 mei 1986. Wij hebben afscheid van haar genomen in een Eucharistieviering in de parochiekerk van Sint Martinus te Heeze op 21 mei, waarna de crematie heeft plaatsgevonden.

Saskia,

Jij was de kleinste

en daarom de lieveling van allemaal.

Jouw blij gezicht vrolijkte ons op.

Jouw gulle lach bracht warmte.

En je leerde en speelde dat het een lust was.

Vrienden en vriendinnen had je volop.

En met ons deelde je je liefde voor de paarden.

Dat deed ons allemaal goed.

Tot op die avond, toen je paard struikelde..

Nog even konden we bij je waken en hopen....

Toen was jouw leven op aarde voorbij.

Je kreeg maar twaalf jaren hier.

Wel was er heel veel moois en goeds in.

En voor jou is er nu nooit verdriet of pijn meer.

Het verdriet is voor ons. Voor jou: de volle vreugde van de hemel.

Je bent er bij Theo en Papa, die jou altijd zijn "koffiezetster" noemde.

Je bent nu wel weg van ons

Maar we vergeten je nooit.



Voor uw meelevens bij het overlijden van onze lieve Saskia zeggen wij U hartelijk dank.

Lies van Eert-Thijs

Willy

Twan en Inge

Monique en Piet

Lisan en Bèr