



In dankbare herinnering aan

**Gerard Johannes Eertman  
(Jan)**

echtgenoot van

Catharina Francisca Wieberta Santen

Hij werd geboren op 16 september 1918 te Ootmarsum en overleed op 8 augustus 1998 te Enschede. Op 12 augustus hebben we afscheid van hem genomen in de H. Maria-Geboortekerk te Losser.

Pa groeide op in zijn geliefde Ootmarsum dat hij nooit uit het oog heeft verloren ondanks het feit dat zijn werk bij de douane er voor zorgde dat er nogal eens verhuisd diende te worden.

Hij werd grootgebracht in een groot gezin waar hij al vroeg zijn moeder verloor. Daar leerde hij, evenals zijn broers en zussen, niet te klagen over hetgeen men niet had, maar waar man des te meer waardeerde datgene men wel had. Zo kon hij intens genieten van het feit dat hij samen met ma na de oorlog een huis kon betrekken in Limburg, ingericht met zelf verdiende spullen.

Veel had hij ook nooit nodig, liever zag hij dat anderen het goed hadden, zelf stelde hij zich tevreden met kleine dingen en kon daar ook

echt van genieten.

Maar ook met Ma kende ook hij zijn tegenslagen, het verlies van hun tweede kindje, na een tragisch ongeval, heeft hen diep geraakt. Toch verloor hij nooit zijn humor en optimistische kijk op het leven.

Pa hield ook ontzettend veel van de natuur; fietsen, wandelen waren bezigheden die hij graag deed, ook hield hij ervan om er met de auto op uit te trekken op zoek naar nog niet verkende plekjes.

Daarnaast waren zijn kinderen en kleinkinderen zijn lust en zijn leven, voor hen cijferde hij zich helemaal weg en was niets hem teveel.

En el hield hij er niet van om op de voorgrond te treden toch was hij iemand op wie men nooit tevergeefs een beroep kon doen. Het woordje "nee" kende hij niet.

Tot op het laatst stond Pa in het volle leven, des te onverwachter kwam het bericht van zijn hartstilstand, toch zijn wij blij dat hij ons allen in de gelegenheid heeft gesteld om rustig afscheid van hem te kunnen nemen.

We verliezen in hem een goede vader, zijn bedroefd hem verloren te hebben, maar vooral blij zo'n vader gehad te hebben!

Voor uw belangstelling medeleven na het overlijden van mijn man, onze vader en opa, danken wij U hartelijk.