



In dankbare herinnering aan

Hendrik Antonius (Toon) Eertman

echtgenoot van

Hanna Geertruida (Annie) Wolters

Hij werd geboren te Nutter (gem. Denekamp) op 18 mei 1927 en overleed na het ontvangen van het Sacrament der Zieken op 2 januari 1999.

We hadden hem 6 januari voor het laatst bij ons tijdens de viering van de H. Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna wij hem te rusten hebben gelegd op het parochieel kerkhof aldaar.

Een trouwe echtgenoot, zorgzame vader en fijne opa is vrij onverwacht van ons heengegaan. Al liet zijn gezondheid de laatste jaren te wensen over, hij was nog graag bij ons gebleven.

12 Augustus a.s. zouden vader en moeder 40 jaar met elkaar getrouwd zijn.

Lief en leed, ziekte en gezondheid werden met elkaar gedeeld. Hij kon niet hebben wanneer moeder ziek was.

Altijd stond vader klaar om zijn kinderen te helpen en voor hen op te komen. Hoe vaak hebben wij niet van zijn technische vaardigheden mogen profiteren? Menige bromfiets werd door hem

hersteld. Ook hebben we genoten van zijn verhalen en geintjes.

En wat was hij trots op zijn kleinkinderen, die geen kwaad bij hem konden doen.

Toon had een goede band met zijn familie en voor de burens was hij een echte "naoer".

Hij heeft niet stil gezeten. Altijd was hij bezig. Heel zijn leven is hij chauffeur geweest, achter-

eenvolgens bij van Gend en Loos, T.E.T., fa. Damhuis en 25 jaar bij Reef Wegenbouw.

In de vrije tijd was hij in zijn moestuin of als technicus te vinden bij auto's en motoren.

Vele carnavalswagens heeft hij bij Reef in Oldenzaal helpen maken en liep dan ook bij de optocht hierin mee. Graag ging hij klootschieten

en vele 'kloars' heeft hij gefabriceerd. Zo is hij dan ook voorzitter geweest van de Nederlandse Klootschietersbond afd. Denekamp.

Toon had een diep gevoel voor rechtvaardigheid

en zijn 'ja' was dan ook 'ja' en zijn 'neen' bleef 'neen'. Recht door zee kon je op hem blijven vertrouwen.

Daarom zal God zijn rechtvaardige dienaren opgenomen hebben in Zijn heerlijkheid.

In dankbaarheid blijven wij hem gedenken, ook binnen de parochiegemeenschap, waar hij zo innig mee verbonden was.

Toon, rust in vrede en blij bij God in liefde op ons neerzien.

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en fijne opa betuigen wij u onze oprechte dank.

H.G. Eertman - Wolters
Kinderen en kleinkinderen.