

*Wat op liefde gebouwd is
kent geen vergeten.*

Een dankbare herinnering aan
Martha Theresia Eertman
weduwe van
Johannes Antonius Kienhuis

Zij werd geboren op 4 november 1928 te Denekamp. Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken overleed zij op 2 december 1994. Na de Eucharistieviering in de H. Nicolaaskerk te Denekamp hebben we haar op 6 december d.o.v. begraven op het parochiekerkhof van Denekamp.

Ma is geboren en opgegroeid in Denekamp. Hier leerde ze ook Johan kennen, met wie ze in 1953 in het huwelijk trad. Uit hun huwelijk werden Mieke, Carla en Nico geboren.

Ze beleefde veel plezier aan haar rol van zorgzame moeder. Van de aanwezigheid en onbevagenheid van haar kleinkinderen genoot ze met volle teugen.

De jaren van haar huwelijk met pa waren gelukkig. Samen wisten ze hun leven een prettige invulling te geven. Voor ons was er altijd dat gevoel van "geborgen zijn". De deur aan de Alleeweg stond altijd open en aan tafel was nog wel een plek.

Onze moeder was een vrouw die hield van gezelligheid. Haar humor en imitaties zullen we zeker missen.

Ze was een energiek persoon met vele hobbies: zwemmen, wandelen, gym-club, yoga, vrijwilligerswerk bij de Molenkamp en vooral de bridge.

Het overlijden van pa in 1989 was een grote slag voor haar. Ze had ontzettend veel moeite om haar leven opnieuw in te richten. Door veel praten met familie en vriendinnen en een actief bestaan te leiden slaagde ze er toch in weer meer plezier in het leven te krijgen.

Jammer is het dan ook dat zich juist toen een ernstige ziekte openbaarde.

Voor haar positieve opstelling en respectvolle houding tijdens deze moeilijke periode hebben we grote bewondering.

Na liefdevolle verzorging in het verpleeghuis "Gerardus Majella" en voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken is onze moeder en oma op 2 december overleden.

Er is nu een lege plek, echter niet in ons hart.

Kinderen en kleinkinderen

Voor uw grote blijf van medeleven, tijdens de ziekte en het overlijden van onze moeder en oma, zeggen wij u oprecht dank.