

Ter herinnering aan

RIKY OORTMAN-EERTMAN

echtgenote van JOHAN OORTMAN

Denekamp
30-11-1918

Denekamp
8-11-1991

'n Mensenleven vult
Vult geen honderd jaar.
Toch lijkt het altijd vol,
Met duizend jaren zorgen.
Ontsteek de lamp en ga op zoek
Naar al die kleine vreugden.

Onze lieve moeder heeft vele zorgen gekend. Door haar zorgzaam karakter beperkte haar medeleven en meevoelen zich niet alleen tot haar gezin. Als het even kon, zocht ze de kleine vreugden, die voor haar zeer kostbaar waren. Ze hield van de natuur en reed vaak samen met pa „t veld in" om te genieten van de bloemen, de vogels en het wild.

Haar grote, rotsvaste geloof was met Roomse Blijheid. Niet benepen of kleinzielig. Daarom kon ze grote belangstelling hebben voor toneel, cabaret en vooral humor.

Haar kinderhart heeft ze nooit verloren, waardoor ze iedereen voor zich innam.

Toen zich 'n nare ziekte openbaarde, probeerde ze ondanks alles, optimistisch te blijven. Ze bleef hopen op 'n betere tijd, het zou allemaal wel weer goed komen. Helaas, het is haar niet gegund.

Menselijkerwijs had ze nog jaren te goed om te genieten van de zo verdiende rust, samen met haar man, haar kinderen en kleinkinderen. Het heeft niet zo mogen zijn.

Met dezelfde rust, die ze uitstraalde, is ze 'n beter leven ingegaan.

Wij blijven achter, met erg veel verdriet en 'n groot gemis. Ook met dankbaarheid dat ze zovele jaren van ons was.

Onze dierbare overledene zou met haar Twentse nuchterheid nu gezegd hebben: „Zit daar nich in' duuster te klaag'n, stek lewer ne keers an!"

Wij zijn U allen zeer dankbaar voor uw aanwezigheid en medeleven,

Johan, kinderen en kleinkinderen.