

Bij de gemeenschappelijke viering van de H. Eucharistie en in uw persoonlijk gebed wordt aanbevolen de ziel van zaliger

† **Hendrikus van den Eertwegh**

weduwnaar van

Helena Magdalena Maria Praat.

Hij werd geboren te Tiel de 27ste september 1893 en overleed aldaar, gesterkt met Christus' genademiddelen, de 12de maart 1963. Zijn lichaam hebben wij de 16de d.a.v. in de gewijde aarde te rusten gelegd in afwachting van de glorievolle dag van de opstanding.



Zijn gehele leven was een eerlijk en nauwgezet pogen, een edel en rechtvaardig mens te zijn. Die in zijn omgeving leefden, eerst en vooral in zijn gezin, hebben er de weldadige invloed van ondergaan.

Hij diende God trouw in al zijn daden en bracht Gods heilig gebod, de naaste lief te hebben in vervulling, want voor iedereen stond hij altijd klaar en niemand deed ooit tevergeefs een beroep op zijn behulpzaamheid, die alom bekend was.

Voor al in de laatste jaren heeft God in het leven van deze goede en werkzame mens het stempel van het kruis gedrukt. In het eeuwig leven moge dit zijn ereteken zijn!

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID!