

Met veel liefde
willen wij blijven denken aan

Anna Maria Johanna Effing

weduwe van Johannes David Damhuis

Zij werd geboren op 11 februari 1913 in Losser.
Gesterkt door het Heilig Sacrament
van de Zieken is zij van ons heengegaan
op 13 oktober 2006.

Na de uitvaartviering in haar parochiekerk
van de Heilige Maria Geboorte op 18 oktober,
hebben we onze moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder ter ruste gelegd
bij vader op het kerkhof te Losser.

Op 20 jarige leeftijd is moeder getrouwd met
Johannes David Damhuis. Uit dit huwelijk werd
haar dochter Hermiene geboren. Veel te vroeg
overleed haar echtgenoot op 53 jarige leeftijd.
Moeder heeft hem altijd gemist. Na enkele jaren
vond ze steun bij Berend Elfrink. Vele jaren heb-
ben ze nog samen gewoond.

Moeder was dol op haar familie, ze heeft erg
geleden onder het verlies van haar broers en
zussen. In de periodes dat haar familie, door
ziekte en ongeval, haar nodig had kwam ze met
veel liefde voor haar neefjes en nichtjes zorgen.

Moeder was een erg gelovige vrouw, ze vond

veel steun bij God. Ze was een krachtige, statige
vrouw, vol plichtbetrachting, een lieve vrouw, die
weinig voor zichzelf vroeg.

Moeder was heel trots toen ze oma werd, haar
kleindochter Jolanda werd geboren. Ook genoot
ze erg van haar achterkleinkinderen. Sanne, Bas
en Femke. Vol belangstelling volgde ze alles wat
ze deden. Geen verjaardag sloeg ze over.

De laatste weken in haar leven waren moeilijk.
Ze kwam ten val, verbleef in het ziekenhuis in
Enschede en moest vervolgens nog weer verhuizen
naar de Oldenhove in Losser. Gelukkig kon
ze daar de klokken van haar zo vertrouwde
Maria Geboortekerk weer horen.

Moeder, grootmoeder en overgrootmoeder, wij
zijn dankbaar voor alles wat je voor ons hebt
gedaan.

Moge zij rusten in vrede.

Wij zullen je missen.

Voor uw medeleven tijdens de laatste weken van
haar leven, voor uw aanwezigheid bij haar uit-
vaart en begrafenis zijn wij u zeer dankbaar.

Hermiene Rickhoff -Damhuis
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen