

In dankbare herinnering aan

Dora van Ende - Effing

weduwe van Geert van Ende

Achter haar ligt een leven van werken en plicht. Tot het einde toe was ze sterk en klaagde niet over zichzelf of over ziek zijn, dit bepaalde Dora's gezicht.

Samen met Jan heeft ze na het overlijden van Geert nog een leuk en actief leven gehad.

Gingen samen veel uit en op deze wijze genoten zij van het leven.

Haar gezondheid liet haar de laatste maanden wat in de steek maar gesterkt door het Rooms Katholieke geloof heeft zij haar lijden in stilte gedragen zonder iemand om hulp te vragen.

Zij ontving in het bijzijn van familie het H. Sacrament der Zieken en is daarna in rust van ons heengegaan.

In het verdere leven zullen wij haar missen, maar we zijn dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft betekend.

Rust zacht Dora.