



Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden

FEMIA EFFINK

echtgenote van

HENDRIKUS WEGTER

Zij was geboren te Enter, 17 Febr. 1875 en is voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden, overleden in Heistme, 10 Nov. 1948 en aldaar begraven 13 Nov.

Zij ruste in vrede!

„De liefderijkheid ener naarstige vrouw, dient haar man tot vermaak. Haar tucht is een gave Gods. Een heilige en zedige vrouw is een gave boven alle gaven". Eccl. XXVI 16-19. Zij was een eenvoudige brave vrouw en zeer godvrezend; altijd werkzaam tot kort voor haar dood, toen zij reeds aan een ongeneselijke ziekte leed, en nog vol moed bleef om nog veel te kunnen doen en verlangend weer naar de kerk te gaan. Als haar krachten haar snel begeven, is zij tevreden en klaagt nooit en geheel geeft zij zich aan God en stamelt nog: alles voor U, lieve Jezus. Zo is zij zacht ingeslapen. „Bevalligheid is bedriegelijk en schoonheid ijdel!; maar een vrouw, die de Heer vreest, moet geprezen worden". Spr. XXXI, 30.

Dierbare man en geliefde kinderen, ik dank U voor Uw liefdevolle zorgen. God zal het U vergelden. Blijven wij verenigd in gebed tot we allen bij God zijn en zorgt ook goed voor vader. Familie, vrienden en buren bidt voor mij.

Lieve Jezus, barmhartigheid. (300 dg. afl.)
ONZE VADER — WEES GEGROET