



Ter nagedachtenis aan

THEODORUS HERMANUS EFFING

echtgenoot van

WILLEMINA ANTONIA TER BEEK

eerder van **MARIA JOHANNA WEVER**

Hij werd in Losser geboren op 26 maart 1904, waar hij door het heilig Doopsel werd opgenomen in de genadegemeenschap van Christus en de Kerk. Hij leefde en groeide op als een christen. Hij huwde en zorgde voor zijn vrouw en zijn gezin zoals het een christenman betaamt. Hij was goed en liefdevol, en zijn humeur was altijd even plezierig. Daardoor was hij altijd goed te spreken, ook als het leven toesloeg en de moeilijkheden, of de zorgen of het verdriet groot waren. Altijd stond hij klaar voor iedereen, en hij was bereid zichzelf belangeloos in te zetten voor de belangen van de anderen. Alles had hij voor de anderen over. Groot was het verdriet, toen hij zijn eerste vrouw verloor. Maar als een christen heeft hij het gedragen. Daardoor heeft hij weer veel, heel veel kunnen betekenen voor zijn tweede vrouw. Menselijkerwijs gesproken, was het geluk niet met hem. Want toen alles in zijn tweede huwelijk zo mooi scheen, stak een verraderlijke ziekte de kop op, die zijn krachten langzaam ondermijnde. Op 16 juli 1966, op de tweede verjaardag van zijn tweede huwelijk werd hij gesterkt door de heilige ziekenzalving. Op de 20e juli overleed hij in het katholiek ziekenhuis te Enschede en op 23 juli 1966 werd zijn lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof in Losser.

Gij allen, die achterblijft, weest een christen voor elkaar.

Heer, geef hem de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hem. Dat hij ruste in vrede. Amen.

Druk: de Lange, Losser