

Moge dit plaatje voor U een dankbare herinnering zijn aan- en een vraag om gebed voor

ANNA LODEWIJKA EFFTING

weduwe van

Johannes Bernardus Grondman

eerder weduwe van

Hendrik Wigger.

Zij werd geboren op 2 maart 1894 te Enschede. Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken en in volle overgave aan Gods H. Wil is zij aldaar in de Vrede van Christus overleden op 25 januari 1980. Tijdens een plechtige Eucharistieviering in de Kapel van het Dr. Ariënstehuis hebben wij op 29 jan. d.o.v. afscheid van haar genomen.

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter gedachtenis aan haar.

De familie.

Het leven van deze goede moeder en lieve oma was getekend door zorg, door eenvoud en geloof. Het kruis is niet aan haar voorbij gegaan. De vroege dood van vader en de moeilijke jaren, waarin zij alleen voor haar gezin moest zorgen, hebben diep op haar ingewerkt.

Gevoelig van nature drukten de problemen vaak zwaar op haar, maar altijd zocht zij naar wegen om deze zelf op te lossen.

Immer bezorgd voor haar kinderen en kleinkinderen, was zij dankbaar voor het meeleven, dat zij mocht ontvangen, vooral toen haar lichaamskrachten minder werden.

Ook in het Dr. Ariënstehuis, waar zij 16 jaar verbleef, was zij geliefd om haar eenvoud en haar dankbaarheid.

Maar bovenal was zij een diep gelovige vrouw die zolang zij kon bij alles in de kapel aanwezig was en die tot aan haar dood haar kracht bleef zoeken bij Christus in de H. Eucharistie en in het veelvuldig bidden van de rozenkrans.

Dankbaar voor alles, wat zij voor ons betekend heeft, vertrouwen wij, dat Moeder Gods die zij steeds zo heeft geëerd haar nu zal opwachten aan de hemelpoort.

Goede Moeder en Oma: rust in vrede!

O.L. Vrouw van Altijdurende Bijstand:
bid voor ons.