

Hierbij willen wij hartelijk dankzeggen
voor uw belangstelling tijdens
haar ziekte en na haar overlijden.
Speciaal dank aan 't Kleijne Vaert,
het Ariënstehuis (afd. de Merel),
Pater Valentius, vrijwilligsters en
Dr. R. Prinsen.

De familie



Ter gedachtenis aan

**EUPHEMIA GEERTRUIDA
EFFTINK**

Geboren te Delden op 13 april 1900.
In Enschede is zij overleden, gesterkt
door het Sakrament der zieken, op
10 februari 1991.

Geertruida Efftink trad in het huwelijk
op 14 augustus 1924 in de kerk van de
H.Blasius te Delden met

Hendrikus Hermanus Sprakel.

Sedert 1962 weduwe van
HENDRIK SPRAKEL.



Zij was de sterke vrouw, over wie de
H. Schrift spreekt. - Moeder Sprakel
van degelijke afkomst, leefde vroeger
veel op haar zelf, nam de dingen zo-
als het kwam. - Moeder loste alles
altijd weer met 'n lolletje op.

Drie kinderen werden in hun huwelijk
geboren, twee zonen en 'n dochter.
Vanaf 1962 woonde ze met haar doch-
ter samen en konden ze voor elkaar
zorgen, en 4 kleinkinderen.
In de jaren 30 was het hard werken:
zaak aan huis en geen hulp.

Moeder is nooit ziek of alleen ge-
weest. - Moeder Sprakel heeft het
altijd goed gehad. Net de laatste
maanden van Juli-Augustus 1984 ging
het helemaal niet meer en heeft zij in
november 1984 een heupoperatie ge-
had en is ze 6 maand in het verpleeg-
huis 't Kleijne Vaert volledig verzorgd.
(Van augustus t.e.m. februari)

Maar gevochten heeft ze om naar de
Bentrotstraat terug te mogen gaan,
wat ook gebeurd is.

Moeder heeft er 60 jaar gewoond.
Maar toen moest ze september 1985,
voor de tweede keer opgenomen wor-
den in 't Kleijne Vaert. En met goed
4 maanden, zo goed vooruit ging, dat
ze januari 1986 naar 't Ariënstehuis
aan de Dr.Coppesstraat mocht en 'n
eigen kamer kreeg, wat ze zo graag
wilde. Moeder Sprakel had het voor
haar doen nogal naar de zin en werd
ze goed verzorgd, met hulp van de
familie. - Op 26 januari 1991 kreeg
moeder 'n lichte beroerte en moest
ze opgenomen worden in het zieken-
huis De Stadsmaten. Na een verblijf
van 16 dagen is zij rustig ingeslapen,
voor ons 'n steun om dit verlies te
dragen.

Moeder van altijd durende Bijstand,
bid voor haar!