



In groot geloof is ons voorgedaan naar het nieuwe leven

## FEMIA JOHANNA NORDKAMP-EGBERINK

vanaf 19 december 1978 weduwe van

## HENDRIKUS BERNARDUS NORDKAMP

In Enschede werd ze geboren op 14 oktober 1899. Thuis aan de Elsmorsweg in Oldenzaal ontving ze heel bewust het sacrament van de ziekenzalving, om daags daarna op 28 februari 1991 vrij onverwacht heen te gaan. In de Mariakerk hebben we haar herdacht tijdens de Uitvaartmis, waarna we haar lichaam aan de aarde toevertrouwden op de begraafplaats te Oldenzaal op 4 maart.

Vanaf het trouwen woonde ze met haar man in Berghuizen, de langste tijd op eigen grond, in het eigen huis, gebouwd in 1930. Daar heeft ze zich ingezet voor haar gezin van 8 kinderen, als een zorgzame moeder, behulpzaam voor jong en oud. Ze hield van de vaste regel, was altijd punctueel en een vrouw van de klok. Ze leefde mee met haar kleinkinderen en achterkleinkinderen; wat kon ze intens genieten, als bij haar verjaardag allen rond haar present waren; en zij genoten

van haar royale gaven. Van nature was ze gesloten, ging ook niet vaak bij anderen op bezoek, want ze voelde zich thuis op haar best, waar iedereen welkom was en waar ze in haar vertrouwde kring veel kon vertellen. Zo leefde ze met anderen mee, waarbij haar geest openbleef voor wat er gaande was in de kleine en grote wereld, want alles wilde ze bijhouden.

Tot op hoge leeftijd was ze actief, pas de laatste jaren werden haar mogelijkheden minder; ze was niet graag alleen, daarom wel extra blij met bezoek en met de goede zorgen, waarmee ze thuis omringd werd; en dankbaar. Een diep geloof sierde haar leven; van harte voelde ze zich verbonden met haar parochie en met de wekelijkse Eucharistieviering. Groot was haar devotie tot Maria, die ze thuis en vaak in Kevelaer met een kaarsje vereerde. Met veel toewijding ontving ze de H. Communie; indrukwekkend was de manier waarop ze het sacrament van de ziekenzalving ontving, waarbij ze van al haar kinderen afscheid nam.

*Moge ze vrede vinden in  
"de nieuwe hemel en de nieuwe aarde"*

Veel dank voor uw medeleven in haar laatste jaren en na haar toch nog plotseling overlijden.

Kinderen,  
kleinkinderen en achterkleinkinderen.