



In Uw gebeden wordt aanbevolen

## **Johanna Egberink**

Geboren te De Lutte 28 Dec. 1854

Overleden te Lemselo 21 April 1926

Begraven te Rossum (O) 24 April '26

op het R.K. Parochiale Kerkhof in

het familiegraf 1ste klas,

rij 9 en 10, No. 16.

Dierbare Kinderen en Kindskinderen, beschouwd het leven in het licht der eeuwigheid. De wereld gaat voorbij maar de vreugde des hemels is zonder einde.

De dood, Gij waart er allen getuige van, ontstelde mij niet, ik beschouwde hem als de deur tot de zalige woning des Heeren, uit Wiens hand ik de kroon der onsterfelijkheid hoop te ontvangen.

Dierbare Kinderen, met Jezus in mijn hart gaf ik U allen van af mijn sterven-sponde mijnen moederlijken zegen, maar tot allen nog eene bede: Blijft Uwe overledene ouders in Uwe gebeden en goede werken gedenken en blijft eensgezind onder elkander.

Familieleden, vrienden en geburen, Vaartwel.

Bemind zij vooral het H. Hart van Jezus.

Dat Johanna ruste in vrede.