

Gedenk in uwe gebeden de Ziel van  
Zaliger

**JOHANNA HENDRIKA EGBERINK,**

Echtgenootte van

**HERMANNUS LESSCHER,**

Lid van de Maria-Congregatie en van de Broeder-  
schap van O. L. Vrouw van Altijdd. Bijstand.

Geboren te Lonneker 22 April 1892, na een kort-  
stondig lijden plotseling overleden te Lonneker  
16 April 1930 en den 19en d.a.v. begraven  
op het R. K. Kerkhof te Enschede.

---

Zoo gij mij 'smoegens vroeg komt zoeken, zal  
ik er niet meer zijn. Job 7, 21.

Zalig is de dienstknecht, welken zijn Heer, als  
Hij komt, wakende zal vinden. Mt. 24, 46.

Zijt derhalve ook gij bereid, want de Zoon des  
Menschen zal komen in de ure, welke gij niet  
weet. Mt. 24, 44

Zie hier ben ik, Heer! Gij hebt mij geroepen.  
I Kon 3, 9.

Die Maria bemint, bemint het leven; en die tot  
Haar waken, zullen Haar Liefelijkheid genieten.  
Eccli. 4, 13.

De zoetste vertroosting, die zij in het graf  
medeneemt, is het getuigenis, dat zij een onberis-  
pelijke echtgenootte en een teedere en liefdevolle  
moeder is geweest en aan hare kinderen degelijke  
beginselen en christelijke deugden tot erfenis  
achterlaat. H. Franc. v. S.

Mijn dierbare Echtgenoot en mijne jeugdige  
kinderen, vergeet mijne zuchten niet, denk aan  
hetgeen ik geleden en de zorgen die ik voor u  
gekoesterd heb. Leg u den plicht op, voor de rust  
mijner ziel te bidden. H. Joh. Chrys.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

R. I. P.