



Ter herinnering aan

## Anja Rikkink-Oude Egbrink

Anja werd geboren op 10 december 1965 te Denekamp. Na een noodlottig ongeval overleed zij op 3 juni 1997. Na de Eucharistieviering in de parochiekerk O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand te Beuningen hebben we haar op 7 juni 1997 begraven op het R.K. Kerkhof aldaar.

Het ongeluk dat aan Anja het leven kostte heeft een diepe wond geslagen in onze harten. Het lidteken daarvan zal hier op aarde nooit een afdoend antwoord krijgen. Wij beseffen, dat hertegen geen enkel verzet is opgewassen.

Op donderdag 29 mei ging Anja 's morgens blij en opgewekt van huis. Als lid van De Dinkelruiters, zou ze deelnemen aan de begeleiding van een bruidspaar naar het gemeentehuis en kerk. Wie van ons had kunnen vermoeden, dat haar deze tocht noodlottig zou worden? Haar onverwachte heengaan laat een grote leegte bij ons achter. Wij zijn intens verdrietig. Toch zullen we Anja blijven ontmoeten in

onze herinneringen. En ondanks ons verdriet, willen wij proberen te blijven geloven in de boodschap van Jesus Christus, dat Gods liefde groter en sterker is dan de dood. Uit dit geloof hopen we de kracht te putten om het verlies te kunnen verwerken en uiteindelijk een plaats te geven in ons leven.

Anja, je was een vrouw om van te houden, behulpzaam en attent. We zijn je dankbaar voor de waardevolle jaren van jou bestaan in ons leven. Wij blijven van je houden en vergeten je niet. Heel diep in ons hart voelen we dat je bij ons bent. Moge dat zo blijven.

Iedereen die in de afgelopen dagen, op welke manier ook, met ons heeft meegeleefd, willen we hiervoor hartelijk danken.

Jos Rikkink  
Fam. Oude Egbrink  
Fam. Rikkink