



Een dankbare herinnering aan

DE HEER

Josephus Jacobus EGGERMONT

echtgenoot van MAGDALENA WINNE

vader van JOOP

23 juni 1901

21 december 1979

Vader, wij zullen je missen!
Je afscheid heeft ons toch nog overvallen.
Je dood doet ons pijn en verdriet
zo graag hadden wij nog samen verder geleefd,
God heeft het anders beschikt....

Het rusteloos zoeken van je laatste levensdagen
heeft een vervulling gevonden bij Hem.
Zijn eeuwig licht is over je opgegaan.
Het is voor jou nu echt kerstmis geworden.

Wij danken je voor je mens zijn op jouw manier,
voor je zorg en attentie,
voor wat we van je mochten leren,
voor al die momenten tussen hoop en vrees
waarin wij samen groeiden in mens-zijn.

Tot weerziens bij God! Het was goed zo!

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze goede man en vader zijn wij
U erg dankbaar.

Het heeft ons goed gedaan al die dagen, mensen
in onze nabijheid te hebben mogen ervaren die
ons een warm hart toedroegen.

Wij hopen er ook voor de toekomst iets aan te
hebben.

Graag willen wij ook U vragen om samen met ons
vader in uw herinnering te bewaren en in uw ge-
beden te blijven gedenken.

Sas van Gent, 27 december 1979

Mevr. M. EGGERMONT - WINNE
en JOOP.