



'Woarum met vekaansie?
De boom bint owweral ewwen greun!'

Langzaam ben je van ons weggeleden
Elke dag een beetje meer
Telkens werd je weer iets ontnomen
Dat deed jou en ons zeer
Het is een gemis...een stille pijn
Dat je nooit meer bij ons zult zijn...

Wel uit ons midden, maar voor altijd in ons hart...

Toon Eggert Gerrit Jan Teunis Arend

Echtgenoot van Marga Eggert-Menger
Vader van Jeanette, opa van Maureen en Sandra, over-
grootopa van Sem, Jurre, Puck en Dycke.

Geboren: 18-10-1931 te Overdinkel
Overleden 07-08-2011 te Overdinkel

Na de uitvaartviering op 11 augustus in de Ned. Herv. Kerk te Overdinkel, hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op het kerkhof van de Ned. Herv. Gemeente te Overdinkel.

Toon werd geboren op 18 oktober 1931 aan de Drielandweg te Overdinkel en was de oudste zoon van het gezin met nog drie broers en één zus. Het was meehelpen op de boerderij want de tijden waren niet zo glorieus. Op zeer jonge leeftijd heeft Toon niet alleen, door ziekte, afscheid moeten nemen van zijn zus Dinie maar ook van z'n vader Arend. Dit betekende nog extra de schouders eronder als oudste zoon. Na de lagere school ging het naar de Ambachtsschool in Enschede. De metaalbewerking was een vak dat hem aansprak en was hier dan ook zéér bedreven in.

Op 15 jarige leeftijd begon Toon z'n eerste baan bij v/d Broek Machinefabriek om na 15 jaar bij zijn Schuttersveld te komen werken. Ja, hier heeft hij meer dan 25 jaar gewerkt totdat de poorten werden gesloten. In deze periode was Toon een zéér gewaardeerd lid van de Ondernemingsraad, om destijds het op te nemen voor het wel en wéé van de werknemer.

Hij was immers een man met een groot sociaal hart, lui-

sterend oor, eigen mening, stond altijd voor iedereen klaar en stond bekend als een persoon die niet kwaad te krijgen was. Schuttersveld was z'n lust en z'n leven!

Op 21 jarige leeftijd ontmoete hij, op de kernis in Overdinkel z'n grote liefde: Marga Menger, om samen in 1956 elkaar het Jawoord te geven. Toon trouwde in bij de familie Menger aan de Lakerinksweg 13 waar ook in 1961 hun dochter Jeanette werd geboren.

Het gezin kwam altijd op de eerste plaats waarmee de vakantiebestemming Friesland was. Na enkele jaren ging het gezin volbepakt naar Texel om hier wel 20 jaar achtereen naar toe te trekken.

In z'n vrije tijd was pa te vinden in de tuin, waar hij genoot van de dieren en alles wat groeide en bloeide, altijd bezig! Hij was ontzettend technisch en dat wist menigeen, want of er nu gelast moest worden of een technisch advies: Toon wist raad.

Met zijn sociale karakter maakte hij zich later ook sterk voor de ouderenbond A.N.B.O. waarvan hij jarenlang voorzitter was en de laatste tijd penningmeester. Tevens was hij lid van de ouderengroep die via de gemeente Losser de contacten onderhield met Emsbüren. Ook zat hij in de Belastinggroep van het F.N.V. en vulde voor vele senioren de belastingaangiftes in.

Daarnaast ging hij op vrijdagmorgen naar de Ned. Herv. Begraafplaats, om samen met een groep vrijwilligers voor het onderhoud zorg te dragen. Altijd bezig, altijd met een lachend gezicht. Alle vrijwilligers werk werd in 1995 beloofd met de versierselen als Lid in Orde van Oranje Nassau.

Dankbaar was hij als trotse opa voor twee kleindochters en supertrots op zijn achterkleinkinderen, Sem, Jurre, Puck en Dycke. Deze armarme hij van harte en konden dan ook niets verkeerd doen, hij heeft dan ook van hen afscheid mogen nemen met een dikke kus.

We hadden hem nog graag vele jaren in ons midden gehad maar moesten hem loslaten.

Oprecht dank voor uw medeleven, uw bezoek en zorg tijdens zijn ziekte en voor uw aanwezigheid bij de uitvaart en begrafenis.

Marga Eggert-Menger
Jeanette en Jos
Maureen, Mark, Jurre en Dycke
Sandra, Roy, Sem en Puck