

Een dierbare herinnering aan

Nico van Egmond

Geboren, 18 februari 1935
Overleden, 31 augustus 2004

We kennen hem als een eerlijke hardwerkende man, die door ziekte op jonge leeftijd moest stoppen met werken. Trots als hij was vond hij dit erg moeilijk.

Toch probeerde hij er op zijn manier nog wat van te maken. Vissen, fietsen en wandelen bij 'zijn' Buursemeertje maakten hem weer wat blij. Hij hield van mensen om zich heen, van gezelligheid, moppen vertellen, spelletjes en van dansen.

De tegenslagen in zijn leven maakten hem somber, maar de laatste tijd bloeide hij weer op. Hij was dolgelukkig met zijn nieuwe huisje en het leven erom heen. Veel te kort heeft hij hiervan mogen genieten.

Wij danken u voor uw betoonde medeleven.

Paula, kinderen en kleinkinderen.

Het is voorbij, zijn leven.....

Maar in ons leeft hij verder.

Nico, Pa, Opa bedankt voor alles.