



Dankbaar gedenken we

## **Bernardus Johannes Eidhof**

sedert 45 jaren gehuwd met  
Johanna Geertruida Rakers

Hij werd geboren te Tubbergen op 17 juli 1917. Op 17 april 1993 is hij overleden. Na een kortstondige ziekte getroost en gesterkt door het Heilige Sacrament der Zieken.

-----

Omringd door de zorg en toewijding van zijn dierbaren is hij heel rustig gestorven. Het leven was goed geweest, hij was er volledig klaar voor.

Dikwijls vroeg hij zichzelf en zijn dierbaren waarom en waarvoor. Maar zoals jij zelf zei: „Als je met de rug tegen de muur staat moet je vooruit“. Na een werkzaam leven genoot hij de laatste jaren samen met zijn vrouw van al wat groeide en bloeide. Zijn leven kreeg nog meer inhoud toen hij met zijn vrouw en kleinzoon John in zijn „Ducky“ overal naar toe kon gaan, nog niet gebonden aan anderen.

Hij kwam soms bars over, maar bleef wel reëel. Binnen het gezin was hij een steunpilaar en toeverlaat en stond voor iedereen altijd klaar.

Hij had altijd een grapje achter de hand maar klaagde nooit al was het hem wel eens teveel.

„Man, vader, opa en dierbare: bedankt voor al het goeds dat je ons hebt gegeven, voor de dankbaarheid die je toonde als er iemand op bezoek kwam.

Mensen gingen bij jou voor de dingen.  
Bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven.  
Moge het ook ons helpen op weg naar geluk.“

---

Bedankt voor uw meeleven en hartelijkheid tijdens het leven en na het overlijden van mijn dierbare man, onze vader en opa

J.G. Eidhof - Rakers  
Kinderen en kleinkinderen

Rossum, 20 april 1993  
Roepenbeltweg B