





Dankbare herinnering aan

## Jan Eidhof

echtgenoot van Jo Jacobs

Hij werd geboren op 12 maart 1934 te Weerselo en overleed te Enschede op 20 december 1996

Trouw was hij. Trouw in de zorg voor zijn gezin. Met grote vanzelfsprekendheid was hij er altijd: voor zijn vrouw en zijn kinderen. Voor hen wilde hij het beste en hij was blij en trots als het hen goed ging. Ook toen de kinderen eenmaal het huis uit waren stond hij altijd klaar om te helpen met een klusje in huis of in de tuin. Heel gelukkig was hij met Manon en Anouk, zijn beide kleinkinderen.

Maar ook voor vele anderen was hij een man op wie je niet gauw vergeefs een beroep deed. Trouw bracht hij zijn bezoeken aan familie en vrienden.

En hij was een perfectionist, die nooit iets maar half deed; die met een zeker ongeduld zonder uitstel aanpakte wat hij vond dat gedaan moest worden.

Want een doorzetter was hij ook: chauffeur worden was zijn ideaal, en dat wérd hij. En hij beleefde er veel vreugde aan.

Het viel hem dan ook zwaar toen zijn verzwakte gezondheid hem dwong te stoppen met werken. Maar hij wist zich er mee te verzoenen. Omdat hij dat wilde.

En zo zijn ook die jaren daarna toch goede jaren geweest. Waarin hij zijn plezier beleefde aan zijn hobby's: zijn vogels, auto's (hij wist er alles van) en motoren. Jaren waarin hij heeft genoten van de vakanties met Jo, van zijn kinderen en kleinkinderen. Jaren waarin hij met die vanzelfsprekende trouw voor velen veel heeft betekend.

Plotseling is er een einde gekomen aan zijn leven. Een groot gemis voor zijn gezin, en voor velen uit de kring van familie en vrienden.

We troosten ons met alle goede herinneringen. En met het geloof dat voor hem vanzelfsprekend was: het geloof in een trouwe God die Jan Eidhof nu opneemt in zijn eeuwige vreugde. Moge hij rusten in vrede.

Voor uw meelevens bij het overlijden van mijn man, onze vader en opa, danken wij U heel hartelijk.

M.M.C.J. Eidhof - Jacobs  
kinderen en kleinkinderen